



Geschiedenis Opa en Oma Fellingner-deWit

Jacobus Henderikus Fellingner is geboren op 19 november 1898 te Hoogezand en Geertruida Christina de Wit op 24 mei 1897 te Kiel-Windeweer

Opa Job was een slagerszoon en kwam uit een groot gezin waarvan 3 broers eveneens slager werden. In zijn jeugd heeft hij natuurlijk meegeholpen in de slagerij. Ze woonden aan de Hoofdstraat waar vroeger ongeveer Eekels was. Het was een groot huis en ook hadden ze enkele marechaussee's als kostgangers. Er staat nu een appartement.

Oma Trui kwam uit een gezin met 3 dochters en 1 zoon. Ze woonden in Foxhol. Oma's vader was machinist bij een fabriek. Thuis hadden ze een fietsenwinkeltje en oma heeft diverse mensen fietsen geleerd, waarbij zoals ze wel vertelde sommige klanten met hun fiets in een haag belanden. Broer Mans de Wit heeft jaren een garage aan de Kerkstraat in Hoogezand gehad.



Door de opkomst van de elektriciteit en radio was Opa hierin geïnteresseerd geraakt en volgde een opleiding tot elektro monteur en later installateur. Hij gaf in die tijd ook les in radio techniek . De bankjes waarop de cursisten zaten hebben altijd op de zolder

gelegen aan de Hoofdstraat. Aanvankelijk woonden ze eerst aan de M.Veningastraat maar later verhuisden ze naar de Hoofdstraat in het pand waar later Bloemenhuis Luykx was gevestigd.



Omstreeks 1930 kocht hij het pand aan de Hoofdstraat 24 (235) waar hij aan de oost kant een winkel bouwde. Oma Fellingier dreef hier een winkel in huishoudelijke en kleine elektrische artikelen en lampen. Doordat oma af en toe ziek was gingen ze dit later verhuren aan juwelier Holle. De westelijke kant was wat kleiner en daar maakte hij later een winkel van. Tot 1953 woonden ze hier. Holle verhuisde naar het pand waar later juwelier Swart in zou komen. De winkel verhuisde naar de oostkant en in de westkant vestigde zich schoenmaker Schomaker

Na de oorlog groeide zijn zaak sterk door de vele woningbouw in Hoogezand Noord. Hij bouwde een grote werkplaats achter de woning en een kantoor. Dochter Marietje was werkzaam op het kantoor en deelde op het einde van de week de loonzakjes uit. Op dat moment werkten ongeveer 20 monteurs in het bedrijf

Opa Fellingier was buiten zijn werk ook erg actief. Zo was hij vele jaren voorzitter van Veilig Verkeer in Hoogezand-Sappemeer, voorzitter van de middenstandsvereniging, voorzitter van kegelclub Ons Genoegen, voorzitter van de kaartclub. Ik vind het altijd nog jammer dat hij geen onderscheiding voor het vele werk dat hij voor de samenleving heeft gedaan heeft gekregen. Ik denk dat hij erg trots zou zijn geweest.

Dochter Anneke was verliefd geraakt op Eef van Ringh een elektro installateur uit Winschoten en na enige tijd werkte hij ook in de zaak. Mijn zus Ge was getrouwd met Jan Stiekema, ook hij kwam na enige tijd in de zaak.

In 1964 opende hij een zaak aan de Kerkstraat met voornamelijk bruin en witgoed. Jan Stiekema werd bedrijfsleider.

Inmiddels kwam Jacob zijn zoon ook in de zaak. Het pand aan de Hoofdstraat 235 werd verbouwd en hij ging daarin een speciaalzaak in verlichting drijven. Opa had aanvankelijk zijn bedenkingen over alleen verlichting, tot hij hoorde dat Jacob lampen van 169 gulden verkocht wat hij trots op zijn wekelijkse kegelavond vertelde. In 1978 werd de schoenmakerij en de schoen winkel opgeheven en werd de winkel uitgebreid en tevens verkocht aan Jacob.

Opa kocht het pand van Hoving twee huizen verderop en maakte er een kantoor en boven een woonhuis van waar dochter Anneke met Eef gingen wonen. Achter werd een groot magazijn gebouwd en een werkplaats. De werkplaats achter Hoofdstraat 235 was te klein geworden.

Ook Eef van Ringh en Jan Stiekema kochten hun afdelingen en bouwden hun zaken uit.

Jan Stiekema en Ge hebben nog jaren aan de Kerkstraat hun winkel gehad en hebben het tenslotte aan Scheer en Foppen verkocht.

Jacob en Truus hebben 35 jaar tot 2000 de verlichtingszaak gehad en hebben toen het pand verkocht aan Woningstichting Volksbelang.